

9 mei 2021 Prot. Gemeente MAASDIJK

Voorganger ds. W v Haften Thema: Ik en er voor je....

Voor de dienst **Open the eyes of my heart, Lord** 3.30 min.

<https://www.youtube.com/watch?v=PVMaQXvtTKI>

1. Welkom en mededelingen

2. Stil gebed

3. Votum en groet

4. Bemoediging

5. Lied **281 Wij zoeken hier uw aangezicht**

<https://www.youtube.com/watch?v=rLqMcZDI7fY>

6. Gebed

7. Kinderkerkjournaal: met het lied 'Kijk eens om je heen ...jij bent niet alleen'

8. Lezing 1. Johannes 16: 16-18

Toelichting dominee: wat betekenen die woorden voor mij?

9. Lied Opwekking 399 Vader, God aangekondigd door Suzan

[opwekking 399 - vader god - YouTube](#)

10. Lezing 2. Johannes 16: 19-22

Toelichting dominee: wat bieden deze woorden mij; wat kan ik ermee'?

11. Lied Opwekking 599 Nog voordat je bestond gezongen door A5 +hobo

12. Lezing 3. Johannes 16: 25-30

Toelichting dominee: 'Jezus is dichtbij ons, net als toen bij Zijn discipelen'

13. Lied Opw. 770 Ik zal er zijn, aangekondigd door Leen en gezongen door A5+hobo

14. Lezing 4 Johannes 16: 29-33

Toelichting dominee: 'het Woord van Jezus biedt Hoop en maakt vrij'

15. Lied Opw. 249 Heer wat een voorrecht aangekondigd door Heleen

[Heer wat een voorrecht - Nederland Zingt - YouTube](#)

Nog een enkel kort samenvattend woord door de dominee

16. Gebeden

17. mededelingen / collectedoel

18. Slotlied Een toekomst vol van Hoop

<https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM>

19. Zegenbede

20. na de dienst: Ik wens jou van Trinity

[Ik Wens Jou - YouTube](#)

Wellicht is er een misverstand over de getuigenissen, waarvoor wij geen mensen hebben. Wij dachten dat de dominee de overdenking in stukjes zou knippen en koppelen aan de verspreide lezingen uit Joh. 16.

Leidraad 'getuigenissen'

Lezing 1. Johannes 16: 16-18

Jezus zou maar kort wegblijven en dan weer terugkomen.
Ze wilden hem wel geloven, maar het was zo onvoorstelbaar.

1. Waarom ging Hij heen? Kon Hij niet gewoon blijven?
2. Wat was een korte tijd? Hoelang was kort?
3. Feit was, dat Hij afscheid nam, maar voor hoelang?

Elk perspectief ontbrak; voorbij “die mooie tijd met Jezus”

Nu we er achter staan weten we, dat het inderdaad maar even was. Maar de discipelen wisten dat niet.

Wij ook vaak niet !

Lezing 2. Johannes 16: 19-22

Jezus reageert op wat er in hen omgaat.

“Je hebt nu wel verdriet...” . Ja zo was t. Dat snapt ’n kind.

“Je zult weer blij zijn...” . Zal best; daar heb ik nu weinig aan.

En..Jezus legde het niet verder uit, zoals ouders dat ook niet altijd doen; dat frustreerde nog t meest.

Lezing 3. Johannes 16: 25-30

Jezus kondigt aan, dat Zijn volgelingen rechtstreeks met Vader in contact zullen kunnen treden.

Wat Jezus kwam doen, was de Vader “openbaren”= zo dichtbij brengen, dat ze God, de Vader in Zijn naam zouden kunnen naderen.

Het wordt hen ineens duidelijk.

Lezing 4. Johannes 16: 29-33

Het lijkt alsof de zon van Gods Genade doorbreekt.,

Geloven wordt weten: Jezus Gods Zoon is één met de Vader.

Eerlijk als Jezus is, wijst Hij hen ook op de prijs die met het volgen van Jezus gepaard gaat.

Het zal strijd kosten, maar Hij belooft hen Vrede, zodat ze zullen kunnen volharden.